

Barder, borgar, blommor och bara briths*

Resan till Wales

- en natur- och kulturresa till ett närbeläget men okänt land

Llandudno, Conwy, Llanrwst, Betws-y-Coed, Capel Curig, Llanberis, Caernarfon, Portmeiron, Machynlleth, Aberystwyth, Tregaron, Lampeter, Cenarth, Cardigan, Fishguard, St David's, Carmarthen, Brecon, Merthyr Tydfil, Cardiff, 8 dagar



Det är ingen överdrift att säga att Wales är ett sagolikt land. För legenderna om kung Arthur och hans riddare kring det runda bordet har sin hemvist här (trollkarlen Merlin kom från Carmarthen). På ytan kan Wales förefalla brittiskt välbekant, men det är ett sken som bedrar. Ca 20 % av befolkningen har det keltiska tungomålet walesiska som förstaspråk, och den walesiska nationalidentiteten och det keltiska arvet med barder och den traditionella kulturfestivalen eisteddfodd är mycket starkt. Så säg för guds skull inte att du varit i England när du kommer hem! Resvänligt och kompakt är landet, det är alltid nära till höga berg, vindpinade hedar, böljande, fårprickiga gröna kullar och atlantvallande stränder. De medeltida borgarna är många (vitnesbörd om vilka resurser engelsmännen en gång måste sätta in för att betvinga de vilda walesarna), men idag är det gott om fredliga och trevliga utflyktsmål som prunkande trädgårdar och farmer där man tillverkar sin egen ost, sina köttprodukter, sin marmelad, sina chokladpraliner och t o m sitt eget vin.

*"Bara Brit" är en smaskig walesisk fruktkaka.

RESEÖVERSIKT

Dag 1. 07:45-09:15 flyg från Stockholm Arlanda till Manchester. Buss från Manchester till Llandudno (1,5 h). The Great Orme m koppargruvor från bronsåldern, Great Orme Tramway och St Tudno Church. Lunch och välkomstmiddag. (L, M)

Dag 2. Conwy med Conwy Castle, Plas Mawr och Storbritanniens minsta hus (15 min). Bodnant Garden (15 min). Lunch. Trefriw Woolen Mills. Gwydir Castle och Llanrwst (20 min). Till Betws-y-Coed (10 min). Middag. Övernattning i Betws-y-Coed eller Capel Curig. (L, M)

Dag 3. Swallow Falls och The Ugly House. Till Llanberis (30 min). Möjlighet att vandra kring Mount Snowdon eller att ta Snowdon Mountain Railway (2,5 h) upp till toppen eller Lake Llanberis Railway (60 min). Skifferbrytningsmuseum. Lunch. Till Caernarfon (15 min). Besök i borgen. Övernattning i Caernarfon. MIDDAG P Å EGEN HAND. (L)

Dag 4. Till Beddgelert (30 min) och Portmeirion (20 min). Stopp i Machynlleth (1 h) med Owain Glyndwr Centre. Lunch. Till Aberystwyth (1,5 h). Devil's Bride (25 min) och hantverkscenter i Tregaron (40 min). Till Lampeter (20 min). Träff med walesisk kör. (L, M) Övernattning i Lampeter.

Dag 5. University of Wales i Lampeter. Besök vid gårdsproduktion av ost (Caws Cenarth?). Cenarth med Cenarth Mill and Coracle Centre (45 min). Cilgerran Castle. Via Cardigan, lunch, stopp i Fishguard (45 min) och St David's (30 min). St David's Cathedral. Middag. Övernattning i St David's. (L, M)

Dag 6. Till Carmarthen (1,15) och Carreg Cennen Castle (50 min). Till Brecon (1 h). Lunch. Genom nationalparken Brecon Beacons. Whiskydestilleri i Penderyn, inkl provsmakning (30 min). Till Merthyr Tydfil med museibesök (15 min). MIDDAG PÅ EGEN HAND. (L)

Dag 7. Till Cardiff (45 min). St Fagan's, The Welsh Assembly och The Millenium Stadium. LUNCH P Å EGEN HAND. Gemensam avslutningsmiddag. (M)

Dag 8. FM ledig tid för shopping. LUNCH PÅ EGEN HAND. Buss till Heathrow Airport (2,5 h). Kvällsflyg till Stockholm Arlanda.

DAGSPROGRAM

Dag 1. Vi flyger från **Stockholm Arlanda** till **Manchester**, där vi möts av en bekväm buss som ska ta oss genom det natursköna, mystiska och mytiska **Wales**. Snart lämnar vi England för att ta oss in i norra Wales. Vårt första mål är den eleganta victorianska badorten **Llandudno**, vid foten av bergskedjan **Snowdonia**, med hedlandet The Great Orme (jodå, ordet "orme" har de vikingar som en gång härjade här lämnat efter sig och syftar på att heden går ut i havet som en lång, gigantisk sjöorm) bakom sig och Irländska sjön framför sig. Vi tar oss upp på The Great Orme's högsta punkt med **The Great Orme Tramway** och kan spana ut över Irländska sjön. Här uppe finns också en flock vilda cashmeregetter. Vi besöker 1100-talskyrkan **St Tudno**, uppkallad efter det helgon som tog kristendomen hit på 500-talet. Här finns också spännande **koppargruvor** med rötter i bronsåldern. Därefter har vi tid att insupa den klassiska badortsatmosfären och eventuellt shoppa lite "in style" i de shoppingarkader som byggdes på 1800-talet för de välbärgade semesterfirare som tog sig hit från Manchester och Liverpool. Fans av **Alice i Underlandet** besöker utställningen över Alice äventyr och minnesmärket över den vita kaninen. Anknytningen till den berömda barnboksfiguren kommer sig av att den flicka som stod förebild för bokens Alice kom hit på badsemester med sin familj. Lunch under dagen och välkomstmiddag på kvällen.



Dag 2. Vi börjar med att besöka den närliggande medeltidsstaden **Conwy**, magnifikt beläget i skuggan av det mäktiga Snowdonia. Över staden reser sig en medeltida, Camelotliknande borg, **Conwy Castle**. Borgen är en i det enastående nätverk av starka befästningar som byggdes på order av den engelske kungen Edward I efter att han lagt Wales under sig 1283. (Edward I är idag kanske mest känd för sina strider mot skottarna, som bl a skildras i filmen *Braveheart* med Mel Gibson.) I Conwy finns också **Plas Mawr**, som brukar beskrivas som Storbritanniens bäst bevarade stadshus från Tudortiden, och **Storbritanniens minsta hus (!)**, som är en bevarad walesisk 1800-tals stuga.

Därefter kör vi in i i mäktiga **Snowdonia** längs floden Conwys dalgång. Vi börjar med att besöka **Bodnant Garden**, 80 acres stor, som sägs vara en av Storbritanniens vackraste trädgårdar. Parken har både en mer "tuktad" avdelning och en vildare del och vi hittar växter och plantor från världens alla hörn. En av Wales alla naturtillgångar är de får som betar överallt. På **Trefriw Woolen Mills** får vi studera hur ull från walesiska får kardas, spinnas, färgas och vävs med traditionell teknik till tjustiga tyger.



Sedan beger vi oss vidare in bland de mytomspunna, dimhöljda bergen i nationalparken Snowdonia, formad kring Englands och Wales högsta berg, Mount Snowdon. Kanske var det här som legenderna om kung Arthur och hans riddare skapades. Vi passerar gamla gruvorter och bergsbyar, platser som en gång beboddes av barder och poeter, idag små centra för bergsklättring och fotvandring. Vi besöker den lilla byn **Llanrwst**, en gång fäste för den siste självständiga walesiske fursten Llewellyn den store, och herresätet **Gwydir Castle** från 1500-talet, också det med en fin trädgård. Det lilla slottet har en ärorik historia med anknytning till kända personer och händelser i brittisk historia. 1600-talsmatsalen har återinstallerats i huset efter att en lång tid ha funnits på Metropolitanmuseet i New York. Lunch.

Vidare in bland bergen till bergsbyar som **Betws-y-Coed**, som varit en utgångspunkt för bergsvandrare sedan 1800-talet, och **Capel Curig**, inklämd mellan de högsta bergstopparna i England och Wales. I någon av de mysiga bergsbyarna får vi rejäl middag på en lokal pub innan vi övernattar på ett trevligt B&B.



Dag 3. Under vår fortsatta färd bland bergen passerar vi **Swallow Falls**, ett tjuviggt vattenfall, och **The Ugly House**, en märklig byggnad som ser ut som om den skulle vara hämtad ur någon av bröderna Grimms sagor. Vidare kör vi längs den mycket natursköna vägen som följer the Llanberis Pass till den lilla skifferbrytningsstaden **Llanberis**. Llanberis ligger vid foten av Storbritanniens näst högsta berg, **Mount Snowdon**, 1 085 m högt, och därifrån kan man ta sig upp på toppen, antingen till fots eller med **Snowdon Mountain Railway**. Man kan också göra en lika naturskön tågresa fast med mindre stigning, genom att ta **Lake Llanberis Railway** runt sjön Llyn Padarn. Har vi tur och vädret är klart kan man från Mount Snowdon se ända över till Irland. (I resans pris ingår resa med Lake Llanberis Railway. Om tiden tillåter och vädret lämpligt kan man istället åka med Snowdon Mountain Railway mot en extra kostnad.) I gruvorna runt Llanberis rådde en gång febril gruvbrytning, och i den största gruvan arbetade över 3 000 man. Denna gruva är idag museum, **Welsh Slate Museum**, där alla mekanismer för skifferbrytning fortfarande finns bevarade som när gruvan var aktiv.



Efter lunch ska vi vidare till **Caernarfon**, den lilla staden som domineras av den stora borgen, en borg som byggdes av Edward I för att engelsmännen lättare skulle kunna kontrollera det Wales de precis erövrade (1284). Här föddes en son till den engelske kungen, den blivande Edward II, som också var den förste engelske prins som fick titeln prins av Wales. Den nuvarande bäraren av den titeln, prins Charles, kröntes 1969 till denna titel av sin mamma drottningen i en ceremoni just i detta slott, trots protester från walesiska nationalisterna. Området är mycket walesiskt, ca 80 % av befolkningen talar walesiska som första språk. Men platsens militära rötter går ännu längre tillbaka, redan romarna hade ett fort här. **Caernarfon Castle** finns med på UNESCO:s världsarvslista. Middag på egen hand denna kväll.



Dag 4. Också denna dag dröjer vi oss delvis kvar i Snowdonias mytiska bergslandskap. Färden går söderut genom Snowdonias nationalpark. Vi stannar till i **Beddgelert**, som fått sitt namn av den walesiske fursten Llewellyns favorithund, som ska ligga begravnen där.



Vid kusten stannar vi i **Portmeirion**, en märklig skapelse för här har vi en italiensk resort mitt i Wales, skapad av Sir Clough Williams-Ellis. Platsen har också gett namn åt ett berömt porslinsmärke. Vi kör vidare söderut och passerar **Dolgellau**, vars särpräglade atmosfär skapas av att alla hus är uppförda i samma sorts ljusa granit, och stannar till i marknadsstaden **Machynlleth** där vi i **Owain Glyndwr Centre** får lära oss mer om walesarnas självständighetskamp och om den store romantiska folkhjälten Owain Glyndwr, som reste sig mot engelsmännen i början av 1400-talet och höll walesiskt parlament här. Lunch.

Vi börjar nu lämna de mer otillgängliga walesiska bergstrakterna och kommer ner mot det böljande, grönkulliga landskapet i mellersta Wales, ett landskap som i regel blir vitprickigt av tusentals betande får. Vidare söderut till området kring den lilla universitetsstaden **Aberystwyth**, en gång känt som Wales Biarritz. Vi stannar vid **Devil's Bridge**, en 91 meter djup ravin som floden Mynach har grävt och över vilken man byggt broar sedan 1100-talet. Den första bron byggdes enligt legenden av djävulen själv. Stopp också i **Tregaron**, en liten marknadsstad som förr var ett samlingscenter för de boskapsfösare som skulle föra boskap från Wales till marknader i England. Här finns **Craft Design Centre of Wales**, ett galleri och en hantverksbutik som säljer genuint walesiskt hantverk av fin kvalitet, i både traditionell och mer modern design. Mot eftermiddagen kommer vi fram till **Lampeter**, en småstad som faktiskt hyser Storbritanniens tredje äldsta universitet efter Oxford och Cambridge. Walesarna är berömda för sin sångartradition och man har producerat många berömda sångare som Bryn Terfel. Denna kväll har vi tillfälle till samkväm med en väljudande **walesisk manskör** på deras pub. Middag på puben. Övernattning i Lampeter.



Dag 5. Så håller vi åter ut mot kusten. Vi besöker på vägen en **mejerifarm**, som producerar sin egen, mycket läckra ost, en ost som också specialbeställs av prins Charles och skickas till hovet i London. Vi gör stopp i **Cenarth** vid floden Teifi, en gång känt för sina stora laxar men idag berömt för något så udda och märkligt som för sina "coracles", enkla korgbåtar som använts här sedan äldsta keltiska tid men som också används så långt bort som i Vietnam. Allt detta kan vi studera i **Cenarth Mill and Coracle Centre**. Det är inte slut på slott och borgar bara för att vi börjar komma ner till södra Wales. Vi passerar **Cilgerran Castle**, varifrån Wales egen Sköna Helena, riddardottern Nest, en gång rymde från sin make med sin älskade Owain.



Stannar gör vi också i **Cardigan**, för lunch, i **Fishguard**, där vi får höra den fascinerande historien om det senaste, rätt okända, invasionsförsöket av Storbritannien, som ägde rum här under Napoleonkrigen men slogs

tillbaka av ortens kvinnor klädda i manskläder under den rejäla Jemima Nichols som på egen hand tillfångatog tolv fransmän med sin högaffel, och i **St David's**, Wales heligaste vallfartsort och Storbritanniens minsta "city" ("staden" har ju en katedral!). Vi besöker självfallet **St David's Cathedral**, byggd på en plats där Wales skyddshelgon St David anlade ett kloster redan på 500-talet. Om vädret är fint stannar vi kanske också till vid **Whitesands Beach**, en suverän vit sandstrand och del av kustnationalparken **Pembrokeshire Coast National Park**. Middag. Övernattning i St. David's.



Dag 6. Vi fortsätter mot **Carmarthen**, marknadsstaden där enligt myten trollkarlen Merlin, kung Arthurs mentor, föddes. Ytterligare ett borgbesök, men ett speciellt sådant, vid **Carreg Cennen Castle**, som är ett av få ursprungligen genuint walesiska slott som finns kvar idag, resten byggdes av engelsmännen (fast det som finns kvar av detta slott idag är också byggt av engelsmännen). Slottet, trots att det idag till stora delar är i ruiner, reser sig på en bergsknalle som en riktig riddarborg ska och dominerar det omgivande landskapet, samtidigt som det bjuder på hisnande vyer. Vidare till **Brecon**, porten till nationalparken Brecon Beacons och en charmig, lantlig småstad med smala gator. Lunch. Också resten av denna dag bjuder på förtrollande naturscenerier då vi färdas vidare genom vår tredje nationalpark under resan, **Brecon Beacons**. Här hittar vi så småningom fram till **Penderyn**, där man sedan några år tillverkar Wales enda whisky, Penderyn Single Malt. Vi besöker destilleriet, ser deras utställning om whiskyframställning på de brittiska öarna, och får också provsmaka några av de ädla dropparna.

Vi kommer så fram till **Merthyr Tydfil**, idag kanske inte så ansevärd men en gång känt som "världens järn- och stål huvudstad", då området var en del av motorn för Storbritanniens ledande roll i den industriella revolutionen. Faktiskt utgick världens allra första ånglokomotiv härifrån. Vi gör ett museibesök vid **Ynysfach Engine House** för att påminna oss om den industriella storhetstiden. Middag på egen hand.



Dag 7. Färden går vidare mot vårt slutmål, Wales dynamiska huvudstad **Cardiff**, genom "the valleys", Wales gröna dalar vars kolproduktion en gång drev stora delar av det brittiska imperiet.

Cardiff är en gammal stad som sjuder av ungt liv. Staden har fått ett lyft sedan Wales fick sin egen styrande församling, the Welsh Assembly, och karaktären av att vi faktiskt befinner oss i en huvudstad har förstärkts. Hela dagen tillbringas i Cardiff, vi besöker vid Wales eget Skansen, **St Fagan's** (som faktiskt hade vårt Skansen som förebild) och den nya rugbystadion, **The Millennium Stadium**, samt de nybyggda **parlaments- och operahusen**. Lunch på egen hand. Gemensam avslutningsmiddag. Övernattning i Cardiff.



Dag 8. Ledig tid på förmiddagen för shopping i Cardiffs mysiga arkader. Buss till Heathrow Airport, flyg till Stockholm Arlanda.

Resan kan förlängas med några dagar i London.

Programmet med reservation för ändringar pga väder, vind, trafiksituation eller gästernas intressen och önskemål.

RESFAKTA

I resan ingår:

- Flyg Stockholm – Manchester, London Heathrow - Stockholm.
- Busstransport i privat, bekväm, modernt utrustad buss från Manchester till London Heathrow.
- Del i dubbelrum.
- Frukost alla dagar.
- Måltider enligt program, se ovan. 6 luncher (av lättare, smörgåstyp, inkl dryck), samt 5 middagar (regjäla, av pubtyb exkl dryck).
- Alla i resans program angivna inträden och transporter.
- "Info inför Walesresan"
- Svensk Waleskunnig och engelsktalande reseledning, Stefan Wennerholm och/eller Mats Sandberg.

I resans pris ingår inte:

- Anslutningsflyg i Sverige.
- Måltidsdryck.

Hotell: Resans hotell har ännu inte bestämts men ska hålla turistklass eller trestjärnig standard där så är tillgängligt.



All text © incense Kalix Sverige 2003-2011.